



Sesleniş

16 Eylül 2002 Pazartesi • Ücretsizdir • Ayda bir çıkar • Yıl: 1 • Sayı: 6



Eğitim millî, lâik, çağdaş esaslara dayanmalıdır. Eğitimden gayemiz, millî cemiyetin uygar ve toplumsal değerlerini yükseltecek, ekonomik gücünü artıracak insanlar yetiştirmektir.

K. Atatürk

Kütahya Kapalı ve Açık Cezaevlerinde Bulunan Tutuklu ve Hükümlülerin El Ürünleri Ankara Zafer Çarşısında Sergilendi



Kütahya Kapalı ve Açık Cezaevi İş Yurdu Atölyelerinde üretilen el ürünlerinin satış ve teşhiri amacıyla Ankara Zafer Çarşısında 16 Eylül 2002 günü çini sergisi açıldı. Adalet Bakanı Prof. Dr. Sayın Aysel ÇELİKEL tarafından açılan sergiye Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın İhsan ERBAŞ, Müsteşar Yardımcısı Sayın Nihat TURAN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Ali Suat ERTOSUN ve Bakanlık üst düzey yetkilileri katıldı. Tabak, vazo, küp, hediyelik eşya gibi 5000 parça çeşitli el ürününün yanı sıra gömlek ve ayakkabıların da satışa sunulduğu sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kütahya Açık ve Kapalı Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların hem gelir sağlamları hem de tahliye sonrasında bir iş kurmaları veya iş bulmalarına imkân veren iş yurdu atölyelerinde şu an 60 hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Daha önce bu atölyelerde çalışanlardan 4 kişinin kendi atölyesini kurması, 30 kişinin de çini atölyelerinde iş bulması yapılan meslekî eğitimin başarısının somut bir örneğidir.

Adalet Bakanı Prof. Dr. Sayın Aysel ÇELİKEL serginin açılış konuşmasında etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“El emeği, göz nuru ürünü olan Kütahya Kapalı ve Açık Cezaevi çini ürünleri sergisini açmaktan mutluluk duyuyorum. Bu eserleri yaratan sanatçılarımızı içtenlikle kutluyorum. Emek en değerli varlığımız. Sanatla birleşince böyle eserler ortaya çıkıyor. Dikkatinize sunuyorum. Bunları yapanlar mahkûmlar. İnsanların istedikleri takdirde yapamayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler.

Bütün gelişmiş ülkelerde ceza-

evleri suç işlediği iddiası ile tutuklanan ya da suç işlediği kesinleşerek hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların kararlarının infaz edildiği, kapatıldığı yerler olmaktan çıkmıştır. İnfaz sisteminin amacı toplum hayatına uyumsuzluk gösteren kişiyi toplumla bütünleşebilen, uyumlu, meslek sahibi, üretken kişi hâline getirmektir. Onu rehabilitasyona tâbi tutmaktır.

Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hükümlü ve tutuklular çeşitli eğitim, sosyal, kültürel, sportif, meslek edindirmeye yönelik faaliyetlere tâbi tutulmaktadır.

1997 yılında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun kabul edilerek İşyurtları Kurumu kurulmuştur. Adalet Bakanlığına bağlı olan Kurum, işyurtlarına ait idarî ve malî konuları bir merkezden yönetmektedir.

İşyurdu bulunan cezaevlerinde çalışmak zorunlu görülmektedir. Avrupa Konseyinin Cezaevi Kurallarının 73. maddesinde, maksimum çalışma süresi, adil ücretin ödenmesi gibi konular düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Cezaevi Kurallarının 71. maddesinde, sağlık görevlisi tarafından çalışmalarında bedensel ve ruhsal sakınca görülmeyen hükümlülerin çalışmak zorunda olduğu, bu işin mahkûmun salıverilmesinden sonra geçimini sağlayacak biçimde olması öngörülmüştür.

31.8.2002 tarihi itibarıyla cezaevlerimizde 60.091 hükümlü ve tutuklu mevcut olup, bunlardan çoğu açık cezaevlerinde olmak üzere 6 bin kadar tutuklu ve hükümlü kendilerine gündelik ödenerek işyurdu faaliyetlerinde çalıştırılmaktadır. İşyurdu çalıştırılanların, tüm hükümlü ve tutuklulara

oranı % 10'dur. Hâlen 163 ceza infaz kurumunda işyurdu bulunmaktadır.

İşyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin % 80'i Adalet Bakanlığına, % 20'si diğer kamu kurumları ve özel kişilere satılmaktadır. Ürünlerin teşhir ve satışı için Ankara Adliye Sarayı, İstanbul Mısır Çarşısı, Edirne, Çanakkale, Foça, Dalaman, Niğde, Konya gibi birçok yerde teşhir salonu veya satış yerleri açılıp faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca ürünler zaman zaman açılan sergilerde ve kermeslerde satışa sunulmaktadır.

Serginin bundan sonraki faaliyetlere örnek teşkil etmesini temenni eder, esenlikler dilerim.”



CTE Genel Müdürü Sayın Ali Suat ERTOSUN konuşmasında;

“Çağdaş infaz anlayışı; tahliye olan hükümlünün sosyal hayata geçtikten sonra mağdur edilmemesini hedeflemektedir. Bu bağlamda; hükümlü ve tutukluların cezaevinde buldukları süre içerisinde, iş ve meslek eğitimi kurslarından en az birisine katılması zorunlu bulunmaktadır. Söz konusu kursların yanı sıra, iş esası üzerine kurulu 36'sı açık 127'si kapalı olmak üzere toplam 163 cezaevinde bulunan atölyelerde; halıcılıktan marangozluğa, çinicilikten kunduracılığa kadar 69 değişik iş kolunda hükümlüler çalıştırılmaktadır.

2001 yılı sonu itibarıyla kurumlarımızda açılan iş ve meslek eğitimi kurslarına; 12512 kişi katılmış olup, bunlardan 5420'si sertifika, 1060'ı ise bonservis almıştır.

Diğer taraftan, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan kişilerin tahliye olduktan sonra daha kolay iş bulabilmeleri veya bir iş kurabilmeleri amacıyla yapılacak mesleğe yönlendirme çalışmaları için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu arasındaki işbirliğinin temel esaslarını belirleyen protokol 24 Temmuz 2002 günü imzalanmıştır.

Bugün açılışını yaptığımız Kütahya Cezaevi El Sanatları Sergisi de mahpusları topluma yeniden kazandırma ve iyileştirme çalışmalarımızın bir parçası olup, bu yönde gelecekte yapılacak çalışmalarımıza da güç katacaktır. İyi yönde motive edilip, eğitilen her insan gibi, ülkemizin tüm hükümlüleri de gerekli koşullar sağlandığında hayranlık uyandıran eserleri yaratabilmektedir. Kütahya Cezaevi El Sanatları Sergisinde de bu hedeflere ulaşıldığı görülmektedir” dedi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan KARABURUN açılış konuşmasında;

“Açılan serginin Kütahya Cezaevinde iş üretim atölyelerinin kurulması ile cezaevine suçlu olarak giren bir kişinin aldığı eğitim ve sağlanan olanaklar ile nasıl bir üretici ve meslek sahibi olabildiğini ve bu el birliğinin gönül birliğine çevrilmesi sonucu, cezaevlerine işyurtları aracılığı ile nasıl kazanç sağlandığını kamuoyuna gösterdiğini, Kütahya Cezaevindeki hükümlülerin, cezaevindeki bu olumlu üretimin topluma ekonomik biçimde sunulması için çini ve ayakkabıların imalatında kaliteden ödün vermeksizin, el emeklerine göz nurlarını katıp bu serginin ortaya çıkmasında büyük katkı sağladıklarını” söyledi.

Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK'ün Veda Konuşması

Ankara, 5.8.2002

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

57. Cumhuriyet Hükümetinde Adalet Bakanı olarak üç yıl iki ay aşan bir zamandan beri onur duyarak sürdürdüğüm görevimden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel seçimlerin yenilenmesine karar vermesi nedeniyle, Anayasa'nın 114. maddesi gereğince ayrılıyorum.

Birlikte çalıştığımız süre, Adalet Bakanlığının bütün birimleri ile bağlı kuruluşlarında ülkemizin ihtiyacı olan hukuk ve yargı reformu ile cezaevleri ve adli tıp hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmalarının çok ileri boyutlarda başarıyla gerçekleştirildiği bir dönem olmuştur. Bu yoğun çalışma döneminde Anayasa değişikliklerine teknik katkı sağlanmış; Anayasa değişiklikleri ve Avrupa Birliği ile ilgili çeşitli uyum kanunları çıkarılmış; Türk hukuk devriminin simgesi olan temel kanunların çağdaş bir anlayışla yenilenmesi çalışmaları kararlılıkla sürdürülmüş; bu arada yeni Türk Medenî Kanunu yürürlüğe konmuştur. Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun yenilenmesi çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nu tümüyle yenileyen, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu ile İş Kanunu'nda özellikle kanun yolları ile ilgili değişiklikler getiren, bu arada istinaf yolunu açan, İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile yargıda yeniden yapılanmayı düzenleyen bir Usul Kanunları Paketi Bakanlar Kuruluna sunulmuştur.

İdarî yargı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmış; bu arada bölge idare mahkemelerinin istinaf mahkemesi konumu güçlendirilmiştir.

Avukatlık Kanunu'nda savunmayı yargının kurucu unsuru olarak niteleyen, avukatlık mesleğini bu anlayışla düzenleyen, baroları ve Türkiye Barolar Birliğini güçlendiren; Noterlik Kanunu'nda ise ivedi nitelik taşıyan değişiklikler yapılmıştır.

21. yasama döneminde Adalet Bakanlığınca hazırlanan 36 kanun tasarısı ve teklifi yasalaşmıştır. Hâlen 8 kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları veya Genel Kurul gündeminindedir. Bunlar arasında Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarıları da vardır.

Cezaevlerinde bir yandan Devlet hâkimiyeti kurulmuş; öbür yandan hükümlü ve tutukluların insan onuruna uygun koşullarda yaşamalarına ve iş atölyesi, kitaplık, çok amaçlı salon, spor alanı gibi ortak yaşam alanlarında yararlı etkinliklere katılmalarına olanak veren bir ortam yaratılmış; İnfaz Hâkimliği Kanunu

ile cezaevleri yönetimlerinin işlem ve uygulamaları yargı denetimi altına alınmış; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ile cezaevleri sivil toplum denetimine açılmıştır. Bu arada cezaevlerinde yasadışı örgütlerin hâkimiyetine elverişli koşu sistemi terk edilerek oda sistemine geçilmiş, yüksek güvenlikli F tipi cezaevleri inşa edilmiş, orta güvenlikli L tipi bölge cezaevleri projesi hazırlanmıştır. Yeni kabul edilen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu da, cezaevleri personelinin meslek öncesi ve hizmet içi eğitimine yeni bir ivme kazandıracaktır.

Adalet hizmetlerinin yargının saygınlığına uygun mekânlarda yürütülebilmesi için yeni adliye binaları yapımına hız verilmiş; yargıda çağdaş teknolojinin bütün olanaklarından yararlanmak, adaletin sür'atle gerçekleşmesine yönelik teknik alt yapıyı kurmak amacıyla adalet hizmetlerinde bilgisayar kullanımını sağlayacak, bütün mahkemeleri kendi aralarında ve yüksek mahkemelerle, hatta kamu kurumlarıyla bilgisayar ortamında birbirine bağlayacak, böylece yargıda e-devlet'i gerçekleştirecek Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) uygulamaya konulmuştur.

Adli Tıp Kurumu'nun modernizasyonu ve yurt ölçeğinde yaygın bir teşkilât yapısına kavuşturulması yolunda önemli mesafeler alınmış, bu arada Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur.

Yukarıda başlıcalarına değinilen çalışmaların bir bölümü sonuçlandırılmış; bir bölümü ise, erken genel seçim kararı veya yıllara yayılan proje özelliği nedeniyle 21. yasama döneminde veya henüz sonuçlandırılmamıştır. Bunlar, artık 22. yasama döneminde veya bundan sonraki uygulamalarla sonuçlandırılacaktır.

Bakanlar, görevlerine başlarken teslim aldıkları hizmet bayrağını görevlerinin sonunda en yüksekte teslim etmelidirler. Adalet Bakanlığı görevimi Ülkemizin demokratikleşme, insan haklarına saygı ve hukuk devleti yolunda ilerlemesi, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi için bu anlayışla yürüttüm.

Görevim süresince adaletin tecelisi için özveriyle çalışan değerli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza, aynı şekilde Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının her kademesinde özveriyle hizmet veren değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sizlere bu duygu ve düşüncelerle veda ederken, hepinizi saygıyla selâmlar, bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
Adalet Bakanı

Değişim Sürecinin Unsurları (4)

M. Yılmaz SAĞLAM/Gn. Md. Yrd./Yayın Kurulu Başkanı

Sevgili "Sesleniş" okurları,

Son yıllarda Türk İnfaz Sistemi'nde yapılan reform çalışmaları konusunda bilgi sunmak amacıyla, bu köşeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum.

Değerli bir okurumuzdan oldukça anlamlı bir mektup aldım. Bu mektup, Yayın Kurulu olarak, "cezaevlerimizle doğrudan iletişim kurmak" amacımıza ulaştığımızı göstermektedir. Bu nedenle söz konusu mektubu ve cevabımızı diğer okurlarımızın da bilgisine sunmak istedim.

Önce, mektubu okuyalım...

"Sayın Müdürüm,

Kendimi takdim ediyorum: ... ERTAN, 1942 doğumlu, İzmir'li, Karacasu Cezaevinde hükümlü, TCY 342/1 md. sinden 20 aya mahkûm. Şartlı salıverme tarihi; 26.02.2003.

Ege Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi 1968 mezunuyum. Torunlarım var. Millî Sporcuym (Güreş-G.Romen). Ticaretle uğraşırım. Sporcu beslenme ve destek ürünleri uzmanlığı, pazarlaması yapıyorum...

Sesleniş'teki yazınızı okudum. Bir pasajı şöyle idi;

Ceza İnfaz Kurumları ve Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük'te 19.03.2001 tarihinde yapılan değişiklik ile hükümlü ve tutuklulara idarenin kontrolü altında bulunan telefonlarla, haftada bir defa yakınlarıyla görüşme olanağı getirilmiştir.

Bu uygulama burada nasıl uygulanmaktadır. Arz ediyorum.

Bir yakınımız arıyor. ...ERTAN'a şunları iletir misiniz diyor. İnfaz memuru telefonu kapatıyor. Belli süre sonra mesajı bize iletiyor. Yanıt alıyor. 5-10 dakika sonra karşı taraf yine arıyor, yanıt iletiliyor...

İzin verirseniz bir anımı anlatacağım:

103. dönem yedek subay olarak, Sarıkamış'ta topçu asteğmeni idim. Vatanî görevimi yapıyordum.

Bir akşam nöbetçi subayı idim. Tümen nöbetçi subaylığından (Parola ve Karşılığı) pusulalarını aldık. Okuduk. Birlik nöbetçilerine söyledik. Sabaha kadar kullanılma emrini verdik.

PAROLA ŞU İDİ: (MOTİF)

KARŞILIĞI ŞU İDİ: (ÇİÇEK)

Bu kelimeler kaynağından çıktıktan sonra, sabahleyin ne olacaktı? Yani orjinal hâli deforme edilecek miydi?

Sabah içtimasında, nöbetçi çavuşa parola ve karşılığı soruldu?

PAROLA CEVAP: LOKOMOTİF

KARŞILIĞI CEVAP: GELECEK

Maalesef bizdeki aktarmalı ilkel iletişimde bu gibi bozuk ifadeler ile komedi ve trajedi yaşanmaktadır.

Umarım yazdıklarım ile vaktinizi harcamadım.

Mahkûmları sevindirecek haberlerinizi dört gözle bekliyor, bilgi dolu birikim dolu yazılarınıza şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızla..."

Bu güzel mektup, hükümlü ve tutukluların haftada bir defa yakınlarıyla telefonla görüşme yapabilmelerine olanak veren yeni düzenlemenin uygulama alanındaki aksaklıklarına değinmekte...

Okurumuz, yakınmada haklıdır... Çünkü, bu alanda yapılan düzenlemenin ne kadar bir süre içinde ve nasıl (hangi işlemler sonucunda) pratiğe dönüştürüleceği başlangıçta yeterince açıklanmış değildir. Unutulmalıdır ki, beklentileri değiştirecek ya da yeni beklentilere neden olabilecek değişimler makûl bir süre içinde yapılmalıdır. Başarılı bir yönetim kısa vadeli kural, uygulama, tutum ve davranış değişikliklerini dışı vurdurandan (yapılacağına söylenmesinden) itibaren en kısa sürede yapmak zorundadır. Aksi takdirde beklentiler hayal kırıklığına ve daha ileri dönemlerde olumsuz tepkilere dönüşür. Bu durumda sorumluluk, tepki verende değil, yönetimde aranmalıdır. Orta ve uzun vadeli değişimlerde ise, değişimin hangi aşamaları içerdiği, gerekli koşulların nasıl oluşturulacağı baştan belirlenmeli ve hedef kitleye anlatılmalıdır. Belirsizlikle kesinlikle yer verilmemelidir.

Değerli okurumuzun mektubunda değindiği konu, Adalet Bakanlığının orta vadeli bir reform çabasıdır. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla telefonla görüşme yapabilmelerine ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme, teknik bir alt yapının oluşturulmasına bağlıdır. Çünkü, telefonla konuşma yapabilmek için, "kayıt" yapabilecek cihaz olması gerekmektedir.

Tüzük'de bu konuda yapılan değişiklikten sonra, yeni hizmete açılmaları nedeniyle kayıt cihazları bulunan F tipi kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme yapmaları uygulamasına hemen geçilmiştir. Bu cezaevlerinde gecikme olmamıştır. Halen, orta ve yüksek kapasiteli (E tipi ve özel tip) kapalı cezaevleri için kayıt cihazı alımı amacıyla ihaleler açılmakta ve ihaleleri yapılan yerlerde de cihazların montajı işlemlerine devam olunmaktadır. Bu güne kadar 63 orta ve yüksek kapasiteli cezaevinde işlemler tamamlanarak, telefon görüşmelerine başlanmıştır. Her bir kayıt cihazının maliyeti yirmi milyar TL'ye ulaşmaktadır. Ülkemizde 160 civarında orta ve yüksek kapasiteli cezaevi bulunmakta ve hepsinde yıl sonuna kadar montaj işlemlerinin tamamlanması plânlanmaktadır.

Öte yandan 320 civarındaki küçük ilçe cezaevi için de, farklı ve daha ekonomik bir kayıt sistemi kurulmasına ilişkin araştırmalar tamamlanmış ve 1 Eylül 2002 tarihli onay ile bu sistemin kurulmasına ilişkin ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Yıl sonuna kadar, 526 cezaevinin hepsinde hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme yapabilmeleri olanağı sağlanmış olacaktır.

Sonuç itibarıyla, sayın okurumuzun dile getirdiği sorun, mevcut olanaklarla hemen çözümlenecek bir sorun niteliği taşımamaktadır. Buna karşılık, Bakanlık, hükümlü ve tutuklularımızın yararını gözeterek, oldukça yüksek rakamlara ulaşan teknik alt yapı eksikliğini en kısa sürede gidermek ve tüm hükümlü ve tutuklularımızın bu olanaktan yararlanmalarını sağlamak için gereken gayreti göstermektedir. Bilgilendirmek görevi de, bize düşmektedir.

Sevgi ve saygılarımızla.

Avrupalı Olalım

Haydi Millet kurtaralım paçayı,
Yemeyelim kokoreçi paçayı,
Neskafe mi içsek yoksa Türk çayı,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Gözünüz aydın idamı da kaldırdık,
Katilleri canileri güldürdük,
Bu işi de kılıfına uydurduk
Artık biz de Avrupalı olalım.

Zaman ne gösterir durun bakalım,
Artık biz de şu uzaya çıkalım,
Bıyığı kestirip küpe takalım,
Artık biz de Avrupalı olalım.

İşsizlik maaşını siz de isteyin,
Hakkınızdır alırsınız bekleyin,
Sakın sokaklarda kurban kesmeyin,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Moda neyse biz modaya uyalım,
Dar pantolon mini etek giyelim,
Lahmacunu pizza diye yiyeelim,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Türk parası tedavülden kalkacak,
Ceplerimiz Dolar Euro dolacak,
Herkes sevinecek zengin olacak,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Gelin millet biz el ele verelim,
Vergimizi adam gibi verelim,
İMF'ye borcumuzu silelim,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Eskiyen evleri yakıp yıkalım,
Yerlerine ikiz kuleler dikelim,
Biz devletten bol kredi çekelim,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Terör denen o illeti bitirdik,
Öcalan'ı yakalayıp getirdik,
Asamadık ama yiyip içirdik,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Sokaklara kedi köpek salmayın,
Kravat takının şalvar giymeyin,
Sakın kız verirken başlık almayın,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Yunanlı ile biz dost olduk barıştık,
Hiç engel kalmadı hepsini aştık,
Bak hepimiz internet ile tanıştık,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Onlar birçok şeyi bizden öğrensin,
Avrupalı nasıl olur bir görsün,
Bütün dünya biz Türklere özensin,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Bay vekiller şu Meclisi toplayın,
Halk ne diyor nabzını bir yoklayın,
Sakın ha Mecliste kavga yapmayın,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Ben bir Türk oğluyum adım da Ahmet,
Sözlerime kulak verin bir zahmet,
Dinimize bağlı kalalım elbet,
Artık biz de Avrupalı olalım.

Ahmet KÖSE
Nazilli Kapalı Cezaevi

“İnsanların hayatlarını, kendi çabalarıyla yükseltme yeteneğinden daha cesaret verici bir şey bilmiyorum.”

Henry David Thoreau

Mutluluğun Sırrı

İnsan, gelişen ve küreselleşen dünyamızda bilgisayar çağına ulaşırken, yeni dış dünyasında yükselirken acaba mutluluğu yakalayabilecek vasıflardan da uzaklaşıyor mu? İnsan kendini keşfedebilmiş midir?

Aslında küçük bir işletmeden veya bir aileden tutalım da, hayatın bütün kesimlerinde kaliteyi, başarıyı ve dengeyi yakalayabilmenin temel faktörü insandır. Bu sebeple insanın kendini tanıması ve kendi gücünü hissetmesi gerekiyor. İnsanın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden motive olması ve yaşama istekle katılımıyla hayat yeniden anlam kazanacaktır. Ve böylece toplum da hazırcı ve tüketen olmaktan kurtulup, düşünen ve üreten, kaliteli bir toplum hâline gelecektir.

İnsan belki de yaşadığı mekâna, ortama güzellikler katabilecek yenilikleri ve hayata yeni anlamlar kazandıracak özveriyi, gücü kendi içinde taşımaktadır. Önemli olan bunun keşfedilmesi ve insanın içinde uyuyan bu gücün uyanmasıdır. İnsan kendi içine hapsedilen aslı cevherlerden haberdar olmalıdır. Bunun için de öğrenme aşkı, yenilenme ve var olanı keşfetme olmalıdır. Öylesine gelişi güzel yaşamamalı insan. Mutluluğa ulaşmak adına, sınırları, engelleri yok etme cüretkârlığına sahip olmalıdır. İnsanoğlunun okuyup düşüneni de, tembeli de bu yaşamda mutlaka yıpranacaktır. Fakat bir farkla; okuyup çalışan, vardığı yere yücelerek ulaşırken, tembel sürünerek geride kalacak ve kaybedenlerden olacaktır.

“Mutluluğun önünde iç ve dış etkenler olabilir. Eğer iç dünyamızda bir acı hissediyorsak, duyduğumuz acı bu etkenlerin kendisinden değil, bizim ona verdiğimiz değerden geliyordur. Onu da her an ortadan kaldırmaya gücümüz vardır.” (Marcus Aurelius)

İnsan sadece kendisi için yaşarsa ve hayata bu pencereden bakarsa hayat anlamını kaybeder. Denge kainatta da bozulur. O zaman hayat paylaşılmaz. Ama insan yaşamın güzelliğinin içinde bu güzelliğin bir parçası olduğunu bilirse ve başkaları için de yaşarsa o zaman yaşam bir değer kazanır. Sevgiyi ve mutluluğu yakalayabilir. Böylece insan konuşmasını bildiği kadar dinlemesini de bilir, affedici olur. Eleştiriye açık, hayatı paylaşan, sevgi, şefkat dolu bir varlık olarak karşımıza çıkar.

Mutluluğun kazanılması için, öncelikle kendimizi, kontrol edemeyeceğimiz dış olayların insafına bırakmamalıyız, duygularımızın kontrolünü elimize alabilmeliyiz. Her sabah canlı bir bedenle uyanmalı, dengeli beslenmeli ve zorlukları göğüslemeye hazır sağlıklı bir bedene sahip olmalıyız. İnsan ilişkilerimizde mutedil olmalıyız. Kimseyi küçük görmemeli ve saygılı olmalıyız. Daima sevgiyle ve bilgiyle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Kaba ve softa davranışlar sadece kişiyi küçültür. Paranın herşey demek olmadığını, sadece hayata bir katkı olduğunu idrak etmeliyiz. Zorluklara da kolaylıklara da kesin bir kararla ulaşır. Kalıcı ve tutarlı değişiklikler bir değer ifade eder, yoksa bir anlık değişimleri hepimiz yaşamışızdır. Bunun için uzun vadede de olsa sebatkâr olmalıyız, esnek olmalıyız. Kendi güven duygumuzu kaybetmemeliyiz.

Öncelikle insanın kendini tanıması ve tanımlaması gerekiyor. Kendini tanımayan hayatı da tanıyamaz. Bu sebeple bu tahlili en güzel şekliyle yapan Alex Carrel'in “İnsan Denen Meçhul” adlı kitabını okuyabilirsiniz. İç dünyamızda zevkli bir yolculuk yapmak ister misiniz?

Mehmet AKPINAR
Malatya E Tipi Cezaevi

Usul Usul

Gayrı bu yer bize haram,
Kalk gidelim usul usul,
Deşilmeden gönül yaram,
Kalk gidelim usul usul.

Bilemezler sızımızı,
Çekemezler nazımızı,
Biz çalalım sazımızı,
Kalk gidelim usul usul.

Bulutlar yön arıyorken,
Yıldızlar şen duruyorken,
Ay şavkını vuruyorken,
Kalk gidelim usul usul.

Sen aykara gözlüm benim,
Canevimde gizlim benim,
Biriciğim nazlım benim,
Kalk gidelim usul usul.

Aşk petekten balımızda,
Sevda yükü dalımızda,
Avcı yokken yolumuzda,
Kalk gidelim usul usul.

Kırda güller açılırken,
Sarp kayalar seçilirken,
Aşk badesi içilirken,
Kalk gidelim usul usul.

Belki bir ehil buluruz,
Belki bir murat alırız,
Belki de mutlu oluruz,
Kalk gidelim usul usul.

Nesimi'nin derdi düş oldu,
Kanatlandı bir kuş oldu,
Hiç içmeden sarhoş oldu,
Kalk gidelim usul usul.

Nesimi KEÇELİOĞLU
Ankara Açık Cezaevi



DÜŞÜNCE

Her ne kadar doğduğunuz şehri, ananızı, babanızı, adınızı, servetinizi, iktisatlarınızı bilmesek de, aynı çatı altında çok şeyleri paylaşmaktayız.

Hep düşünmüşümdür. Beyaz badanalı dört duvar arasında, damın altında açılmış pencereden boş bir göğe bakarak, kısa hayatımın özünü daha derinden incelerken, kaderimiz mi düşüncemizi, yoksa düşüncemiz mi kaderimizi yaratır diye kendi kendime yüzlerce kez sormuşumdur.

Tabiat üstünde gezinen düşüncelerimiz kendi prensiplerimiz içinde kapalı kaldığı için, ne o kadar boldur, ne de o kadar çeşitlidir. İnsanlar günlük yaşam biçimleri, dünyadaki olumlu, olumsuz gelişmeler, olaylar, üzüntüler ve sevinçler içinde düşünce üretip kendilerini yenileyecekler ve bu çabadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Herbirimizin, hatta düşüncelerinden hiç bahsetmemiş olanların o gizli hülyalarından, teselli kaynağı ümidimizden, vazgeçmeyi düşünmediğinize emin olmayı bilerseniz ne çok isterdim.

Geleceğimizin daha aydınlık, daha mutlu, daha güzel ve dolu olabilmesi için daha çok beyinsel emek vermek zorunda olduğumuza inanıyorum. Açık söyleyeyim, herkese anlatılacak düşünceleri bulan kişinin bu düşüncelerini yazmak ve anlatmak hakkıdır. Yeter ki düşüncelerinin arasında bir gerçek saklı olsun.

Sizlere adetim olduğu üzere doğal olarak yazmalıyım. Acılarımıza, sabırla yakınmasız katlanmak zorundayız. Çünkü onları başkaları değil, bizler yarattık. Bunu şunun için söylüyorum. Suçlular cezalarını çekmek zorundadır. Onun içindir ki suç işlemeyeceksin arkadaşım; düşüncelerde bile suç işlemeyeceksin.

Size, bu satırları yazan mahkûmun şu an başka bir meziyeti olmasa bile, yine de bu satırlar arasında sizleri kaygı duyarak düşündüğünü bilesiniz. Olan insanı değil, olması gereken, özlenen insanları seviyorum. Hoşçakalın.

Baki YOLOĞLU
Zile Özel Tip Cezaevi

Geçen sayıdaki
bulmacanın çözümü

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E	M	E	K	T	A	R		K	İ	V	İ
2	S	İ	M		E	S		E	R		A	Ç
3	K		R	A	K	İ	P		O	K		T
4	İ	M	E	C	E		O	R	K	İ	D	E
5	Ş	A	D	İ		İ	L		İ	L	A	N
6	E	C	E	L		T	A	R		O	R	
7	H	A	N		K	E	T	E	N		V	E
8	İ	R		Ş	A	N				B	İ	T
9	R		D	A	R	E	N	D	E		N	İ
10		V	A	R	A	K		A	L			K
11	H	A	L	A	T		O	H		H	M	
12	A	N		P	E	N	T	A	T	L	O	N

★ BULMACA ★

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

SOLDAN SAĞA:

- Devam ettirme, sürdürme - Tamirat
- Hileli iş - Fasıla
- Maksatlı iş - Şafak vakti, fecir
- Sevk eden, hükümrân. - İngiliz birası
- Alın yazısı - Kuzu sesi-Ten
- Eskiden yolcuların konakladığı yer - Bir ders aracı
- En kısa zaman - Eski dilde ekmek - Kurnazlığı ile bilinen hayvan
- Şöhret - Matematikte bir deyim
- Bir ay adı-Futbolda bir deyim
- Karışık renkli - Genişlik - İstek kipi
- Organik olmayan-Duman lekesi
- Yüzde çıkan tüyler - Makyaj malzemesi

YUKARIDAN AŞAĞI:

- Yönetim yeri.
- Büyük su şişesi - Lâkin
- Açık, ulu orta yapılan. - Sahip.
- Varlık, servet - Çok güzel, hoş
- İkamet edilen yer - Siyah - Yabancı
- Gevşek dokunmuş kumaş - Bir çoğul eki
- Soğuk ve sıcak içilebilen içecek - Bir orman ağacı
- Anneanne - Küçük yayık - Lityumun simgesi
- Kahramanlık şiiiri
- Tenis aracı- Pirincin kaynatılmış bula-maç hali
- Türkü, nağme - Razi etme - Şehir
- Manda yavrusu - Ağızdan çıkan ve havada titreşim meydana getiren soluk.

Hüseyin DORUK
İnfaz Koruma Memuru
Ankara Açık Cezaevi

Unutma! Özgürlüğün Yüreğinin Attığı Yerde

Bizler daima beterin beteri var diye düşünmeliyiz. Böyle düşünmekle üzüntülerimizi daha dayanabileceğimiz boyutlara indirebiliriz. Bulduğumuz dört duvar ne kadar dayanılmaz görünürse görünsün daha ağır şartlarda yaşayan insanların da var olduğunu unutmamalıyız.

Gerçekçi olun; göreceksiniz ki ruhumuza verdiğimiz zarardan, dertten, üzüntüden bir nebze de olsa kurtulduğunuzu, hissedeceksiniz.

Dertlerini büyük görürsen büyür, küçültürsen küçülür; çünkü bizler olanı değil hep görmek istediğimizi görmüştür. İnançla baktığın her şey istersen sana dost olur; elini yüreğinin üstüne koy gözlerini kapat ve Allaha yakın ol, göreceksin ki aydınlık sana çok yakındır.

Bizleri çevreleyen duvarlar, yaptığımız yanlışlarla etrafımıza kendi ellerimizle ördüğümüz duvarlardır. İyilik, iyiliği çağırır, kötülük ise kötülüğü.

Kötülüklerin vebalini ödememiz gerekiyorsa; ördüğümüz duvarlara baktığımızda çiçekleri, kuşları ve sevgiyi görmek de yine bize düşüyor. Her şeyi yüreğimizle ektik, biçmesini de bilmeliyiz.

Dünyada hiç bir şey kaybolmaz; gerçeklerin var olup, yok olamayacağı gibi...

Sen de bu küçük dünyada mutluluğunu, sevgini çoğalt. Bu sana verilmiş en güzel fırsattır. Zamanında sana sunulmuş güzellikleri değerlendiremediğinin fırsattır. Dua et yaradana, biraz daha yakın ol, gör bak, gönül özgürlüğün hürriyetini sana daha çabuk getirecektir.

Kolay kazanılan mutlulukların verdiği gönül huzuru ve sevinç çabuk geçer. Hiç kimse bizlere davetiye yollamadı, bizler kendi kartlarımıza adresimizi ellerimizle yazdık...

O halde geriye dönüp bakma; şimdi gerçeğe dön ve uyan, rüya bitti, yeniden büyüyeceksin, bu öğrenim sürecinde de sana düşen "SABIR" ...

Sevgiyle bak ufak gökyüzüne, kalbinin üzerine kaplanmış olan kirleri, pasları at artık. Kötü huylar insanı, insanlıktan, dostlarından, sevgiden ve daha önemlisi başarılı olmaktan alıkoyar.

Unutma senin sadece "MAHKÛM" sıfatın var; insanca duygularını ön plâna çıkarmaya çalış, vicdanının taşlaşmasına, merhametinin yoksullaşmasına kendini mahkûm etme yeter ki.

Kaliteni arttır, çevrene faydalı ol. Hem iyi, hem kötü dilekler dönüp yine bizi bulacaktır. Kendi zehrimizi üretmekten vazgeçelim artık. Her başlangıç sonunu kendi içinde hazırlar; biz kendi sonumuzu kendimiz hazırladık.

Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. "Akıllı insan için her gün yeni bir hayattır."

Yeniden başlayalım var mısınız! Başlamak bitirmenin yarısıdır derler, ama önemli olan niyettir. Hadi güvenip inanın kendinize; nefes alıyoruz, sağlıklıyız, hayatımızı biz çirkinleştirdik, güzelleştirmek de bize düşüyor. Her düşündüğümde huzur bulduğum bir söz vardır:

"Tanrı, öğüt vermez, suskundur. İnsanların kendi problemlerini kendisinin çözeceğine inanır." Sen de;

Sabret, umut et!

Huzur içimizde, mutlu et, destek bul.

Yüreğini bin kırılmış gönüle aç, vererek al, bölüşerek çoğal ve unutma ki;

"Tanrı özgürlüğü, insanlar tutsaklığı yaratmıştır."

Ayşen YÜKSEL
Mersin E Tipi Cezaevi

Vazgeçiremediler

Her gece yıldızları sayarım,
Ve her kayan yıldızda,
Senin ve benim için dilek tutarım.
İnanırım bazen olur olmaz şeylere,
Kapılıp giderim,
Sonu bilinmez bir yola,
Ne ışık var ne de umut.
Oysa ki !
Seviyorum !
Gülmeyi !
Gelişini baharın !
Ötüşünü kuşların !
Ve anımsıyorum,
Çocukluğumdan kalan
Küçük bir ayrıntıyı.
Ama
Yine de vazgeçiremiyor bunlar beni
Senden ve seni sevmekten.

Burak ÖZOĞLU
Edirne Kapalı Cezaevi

Zor Değil

Yaşam! zevki tatlı bir şey.
Gülmek! Eğlenmek! Ve sevmek,
Başından büyük işlere girmek.
Savaşmak! Direnmek! Mücadele etmek.

İnanmak ışığa, sonsuza dek inanmak.
Beklemek, her sene sonunda baharı,
Yorgun kuşları hissedebilmek...
Ve izlemek !
Sararmış yaprakları.

Düşünmek !
Yaptıklarımın ağırlığını.
Ve anlamını bilmek,
Sevilmek ve sevmek!
Bildiğini söylemek
Doğruyu yanlış belirtmek,
Sevenine ve sevdiklerine...

Burak ÖZOĞLU
Edirne Kapalı Cezaevi

Sesleniş

Yıl: 1 Sayı: 6 16 Eylül 2002

Yayın Kurulu

M. Yılmaz SAĞLAM **Mustafa SALDIRIM**
Yayın Kurulu Başkanı Tetkik Hâkimi
Özlem ZAFERŞAHİNKOL **Nur KUMTEPE**
Şube Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı

Aytaç DİNÇER
Sosyal Hizmet Uzmanı

Ankara Açık Cezaevi Adına
Sahibi
Mahir ÖZDAĞ
Kurum Müdürü

Yazı İşleri Müdürü **Yayın Koordinatörü**
Üzeyir KAYA **Recai YILDIZ**
2. Müdür Öğretmen

Dizgi-Montaj-Baskı
Ankara Açık Cezaevi Matbaası
Tel: 362 97 83 • Faks: 319 46 34
ANKARA



Yazgım

Bin umut misali artık yollardayım,
Sana, kızım uzandıkça yollar yakınındayım.
Ve erişeceğim, tutacağım ellerini ve yavrum.
O gül kokunu koklayıp, kızım Emel'im, özledim seni diyeceğim.

Umut kara kara akşamlar gibi uçsuz bucaksız,
Hayaller tatlı bir anı, yahut silinmeyen o iz,
Ve bedenimdeki yanar kor misali ateş,
Yoksa sensizlik acısı mı? Sardı bedenimi bilemem ki.

Yok yaradanım tatmak istemiyorum evlat acısını,
Ve ömür boyu kızımsız yaşamanın acısını,
Ve de bedenimi saracak olan alev acısını,
Yok ben yanılıyorum yahut rüya görüyorum.

Kötümser olma be kardeşim, iyilik dünyasındayım,
Ardından vurup kaçan yalan rüyalarındayım,
Acıların hiç bitmediği trafik denilen canavarın yanındayım,
Ve ağlayan babaların ve anaların var olan dünyasındayım.

Soruyorum sizlere ne istediniz o gencecik yavrudan,
Hayatının baharında yahut babasızlığı yaşayan o körpe kuzudan,
Şu şerefsiz dünyada kendi hâlinde yaşamasından,
Soruyorum size söyleyin Allah aşkına ne istediniz benim acı dolu dünyamdan.

Hastane koridorlarında sessiz bir ağlayış başladı,
Taa... içimden kemiklerim sızlarcasına acı,
Ve de ince ince göz pınarlarımdan süzülen yaş,
Tüm bedenimi saran tarifsiz acılar ve bekleyiş.

Yanımdaydın o melek misali yüzün ve gül kokunla,
O sırma uzun kumral saçlarınla,
O babadan almış misali uzun boyunla,
Uzanmışsın o yoğun bakım denilen odaya.

Haydi kalk yavrum ben geldim duymadın mı?
Hani diyormuşsun ki aşığım ben babama yalan mıydı?
Bana bakmıyorsun ki seven böyle mi beklerdi babasını?
Hadî ne olur kalk kalksana Allah aşkına!

Acı haber taa âlemi sarmış binbir bütün,
Benim canım taş mı kaya mı nasıl dayansın?
Ve uzun bir bekleyiş yine de umut umut,
Beni bu dünyada yalnız bırakmaz o güzel yavrum.

Çağırdılar telefonla yukarıya sanki acı haber tellâli,
Kısık ve buruk bir sesle başın sağolsun diye,
Yok olmaz Allahım inanmam inanmam,
Daha onbeş yaşında körpe yavrum olamaz.

Hayatının baharında babasının hasreti o minicik kalbinde,
Olamaz yaradanım olmaz, acımadın mı o yavruma,
Uzanmış o sedyenin kollarına sığınmış Allahına,
Neden yaradanım hak ettim mi bu acıyı, tattırdın bana.

Bir yeminim vardı hasret yazdım yavruma,
Hiç değilse gelin edecektim on sekiz yaşında,
Belini bağlayıp af dileyecektim babasız büyüyen yavruya,
Nasıl sözümü tutacağım, yeminimi unutacağım, nasıl dayanacağım?

Öptüm o buz misali güzelim yanaklarından, aldım kollarımın arasına,
Sardım tüm bedenimle onu kalbimin arasına,
Adını koydum, yanlış yaptım Esmam dedim kulağına,
Ve bitkinim artık benim bu kapkara alın yazıma.

Kızımı gelin etmeye geldim bu Mudanya diyarında,
Hadî hazırlayın durmayın giydirin dedim hacı hanıma,
Süslediler gelinlik ne de yakışmış o yavruma,
Aldım saçından bir tutam bastım o kahrolasica bağrıma.

Götürdüler musalla taşına dikildim durdum başında,
Döndüm dört bir yanını kızımın dolaşırçasına,
Ve hadî hoca al helâllüğünü kıy nikâhı,
Götüreyim o eniştem kara toprağın yanına.

İndirdiler kızımı beyaz gelinlikle yuvasına,
Ellerimle döktüm toprağı kızımın kara yazgısına bakarcasına,
Örttüm üstünü üşümesin, bakmasın kimse öksüz yavruma,
Ellerimi kaldırıp haykırdım, Allahıma alsana beni yanına.

Garip Sağbaş gel de dayan artık acıların bitmediği bu dünyaya,
Acı, dert, vicdan azabı kızımın bana tek hatıra,
Allahım dayanmam alsana bu Osman'ı allahaşkına kara toprağa,
Elden gelen bir dua, bir de kızımın ruhuna Fatiha.

Osman SAĞBAŞ
İnfaz ve Koruma Memuru
Salihi Kapalı Cezaevi



Dönüşüm

Dönüşüm, hayatını başkalarına adamış ve daha çok ailesine adamış bir adamın hikâyesidir. Bütün ömrünü, tanıdığı kişileri nasıl sevindireceğini ve maddî-manevî nasıl destekleyeceğini düşünerek, dahası bunun için ölesiye çalışmaktan kaçınmayan bir genç erkek, okuduğum romanın baş kahramanı.

Elbette bilinç altı yaptığı bu fedakârlıklar karşılığında herkesin onu çok sevmesini bekliyor. Hatta çok sevmeye ekmek kadar, su kadar, hava kadar çok ihtiyaç duyuyor. Onu iyi insan yapan özelliklerinin çoğu buna ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. Halbuki herşeye çok çabuk alışabilen insanoğlu bahsettiğim kahramanımızın iyiliklerine çoktan alışmış bile. Hatta neredeyse onu bunları yapmaya mecbur görüyorlar. Kalplerinde taşıdıklarını zannettikleri sevgi, aile olmaktan, kan bağı olmaktan öte değil. Kimbilir belki çiğ süt emmiş kul yapısında, incelenirse bu da normal karşılanabilir. Ama kendini parçalayan tarafın bu normalliği hazmetmesi mümkün değil. Nitekim kahramanımız bir sabah yatağında uyandığında kendini kocaman bir böcek şekline dönüşmüş olarak görür. Bu durumu gören bütün aile fertleri, bir gün önce sıcak karşılaşmalarla bağlarına bastıkları evlâtlarını, çirkin görüntüsü yüzünden iğrenerek odasına kilitliyorlar. Anne ve babası onun bu hâlde çalışıp para kazanamayacağını anladıklarında daha da saldırgan olmaya başlıyorlar. Kız kardeşi, her

ne kadar başta şefkatli davransa da bir müddet sonra sabrı tükeniyor ve o da ağabeyinden, yani bizim kahramanımızdan kurtulmaları gerektiğini düşünüyor. İnsan iken, parası var iken, ailesinin istediği herşeyi yerine getirirken el üstünde tutulan cengaver, içine düştüğü felâket sonucunda ailesi tarafından ölüme terk edileceğini anlıyor. Bunun üzerine bir tür açlık grevine giderek kendi imkânları ile hayata veda ediyor.

Tüyleler ürpertici, inanılması zor, ama ne yazık ki acımasızlık teması bakımından gerçekçi bir hikâyeye. İnsanın yüzüne bir tokat gibi patlıyor. Ve bana göre altı çizilmek istenen; fedakârlığın bile dozunda yapılması gerektiği. Hayatta sadece bu değil, bunun gibi yaşanmış birçok öykü mutlaka vardır. Önemli olan hepsinin varmış olduğu gerçeklerden bir nevi ders almaktır. İnsanlar maalesef yalnız doğarlar, yine yalnız ölürlere. Doğmanın ve ölmenin insanın kaderinde mutlaka var olduğuna hiç şüphemiz yoktur.

İnsanlar daima iyiye, güzele ve doğruya meyil vermeliler ki, insanlık adına güzel şeyler yapabilsinler, yoksa bir hata, peşinden bin hatayı getirir diye düşünüyorum.

Büyük düşünceleri her ne kadar beyin idrak etse bile, benim düşüncüklerim kendi kalbimden gelenlerdir.

Nusret YALMAN

Ünye Özel Tıp Kapalı Cezaevi

GÜZEL YAŞAMANIN 10 ANAHTARI

- 1- Kendini tanı, kalbin ne diyor.
- 2- Ya olduğun gibi görün, ya görüldüğün gibi ol.
- 3- En yukarıda aşk vardır. Aşk, sevgiyi ve hayatı anlamlandırır.
- 4- Dünyayı hayal gücü döndürür.
- 5- Fazla güzellik göz çıkarmaz. Kibir değil, çöşku ve vakar.
- 6- Fırsatlar yakalandıkça çoğalsın, başarı cesaret ister.
- 7- Ya yap, ya yapma, demek yok. Hayat serilik ister, tereddütte kalanlar geride kalır.
- 8- Hayatı basitleştirin, indirgeyin, istekler listesini kısa tutun.
- 9- Kabiliyet yoksa sanat olmaz. Ama çalışmadıkça da kabiliyet bir işe yaramaz. Elmas, yontulmadıkça taş parçasıdır.
- 10- Hayatı yaşamanın iki yolu vardır.
 - a) Hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşamak,
 - b) Her şey mucizeymiş gibi yaşamak.

Albert Einstein

Mehmet AKPINAR
Malatya Kapalı Cezaevi

Cezaevi Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi (1)

Mustafa SALDIRIM/Tetkik Hâkimi

Cumhuriyet savcılarının hem yargıyla ilgili hem de idarî görevleri vardır. Cumhuriyet savcılarının yargısal görevleri, suç işlenmesinden başlayarak kesin hükme ulaşıncaya kadar geçen süreçte hazırlık soruşturmasını yapmak, dava açmak, yargılama sırasında iddia makamını temsil etmek ve kanunda açıkça öngörülen hâllerde hukuk davası açmak, hukuk davalarına katılmak ve bunlarla ilgili kanun yollarına başvuraktır. İdarî görevleri ise Adalet Bakanlığının taşra teşkilâtı olarak bu Bakanlık yerel düzeyde temsil etmek, cezaların infazını sağlamak, cezaevlerinin denetimini yapmak, noterleri, icra ve iflâs dairelerini ve mahkeme yazı işleri müdürlüğünü denetlemek olarak sayılabilir.

Cumhuriyet savcılarının idarî görevleri arasında en önemlilerinden biri cezaevinin denetimidir. Çünkü yabancı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de toplum cezaevleri konusunda çok duyarlıdır. Bazen yanlış bilgilendirmeler, önyargılar bu duyarlılığı daha da artırır. Diğer taraftan hükümlü ve tutukluların özgürlükten yoksun kalmalarının neden olduğu sosyal ve psikolojik olumsuz-

luklar, topluma karşı kırgınlık ve kızgınlık duyguları, cezaevi yönetimine yönelebilir.

Mağdurların ise bakış açısı çok farklıdır. Suçun neden olduğu maddî ve manevî kayıplar, cezaevlerinin, insanların yeniden topluma kazandırılmaya çalışıldığı yerler olduğunu onlara unutturabilir. Suça yönelmesi gereken dikkat, suçlu üzerinde odaklaşır. Cezaevinin işlenen suçun bedelinin en ağır şekilde ödettirildiği yer olması gerektiği düşünülür. Bu karmaşık konunun hiç şüphe yok ki başka boyutları da vardır.

Ancak cezaevinden sorumlu bir Cumhuriyet savcısı için durum daha da hassastır. Hazırlık soruşturması yapan, yargılanmasında hazır bulunan, verilen cezanın kesinleşmesi sürecine katılan Cumhuriyet savcısı, artık bir iddiacı değil, cezaevindeki kişilerin insan haklarının koruyucusu, hukukî güvenliklerinin teminatı ve yeniden toplumsal hayata uyumlarını sağlamaya yönelik çalışmaların takipçisidir. Görevini yaparken toplumda uyandırması gereken tarafsızlık ve güven duygusu yine onun sorumluluğundadır. Cumhuriyet savcısı olmanın getirdiği teminat, hukuk adamı-

na olan inancın pekiştirilmesini sağlayan bir araç olarak devam etmektedir. Hukuk yine herşeyin üstündedir. Fakat artık cüppesini çıkarmış ve rolü değişmiştir. Hem sorgulayan hem de işlemleri sorgulanandır. Cezaevi Cumhuriyet savcılığını doğrudan formasyonu ile ilgili bir görev olarak kabullenmenin de zorlukları vardır. Sistem farklı, anlayış farklı, ortam farklı ... Bu farklılık, aynı zamanda bir zenginlik olsa da bazı güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Ondan beklenen güçlükleri aşıp, farklılıklardan bir zenginlik yaratmaktır.

Cumhuriyet savcılarının cezaevine ilişkin görevi “denetimle sınırlı” olarak değerlendirilebilirse de kendisine tanınan yetki ve sorumluluklar açısından bazen bu görevin “yönetimle ilişkin” yönleri de bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ne bir denetim görevlisi, ne de bir yönetim görevlisidir. Çıkış noktasındaki belirsizliği ayadınlatacak olan yine kendisidir. Bu da görevin zorluğunun başka bir yönüdür.

Cezaevi Cumhuriyet savcılarının görevlerinin hukuksal çerçevesi, Anayasa, Hâkim ve Savcılar Kanunu ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin

Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’ün Ek-1. maddesinde belirtilmiştir. Bunların arasında idare hukukunun genel ilkelerinin de önemli bir işlevi vardır. Bu hukuksal çerçeve çeşitli kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile bunların uygulanma şeklini gösteren genelgelerle doldurulmaya çalışılmaktadır.

Cezaevi Cumhuriyet savcılarının görev tanımı en açık şekilde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’te açıklanmıştır. Tüzük’ün Ek-1. maddesine göre “Ceza infaz kurumları disiplin ve asayişin sağlanması, yasa, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık genelgelerine uygun yönetilmesi bakımından yerel Cumhuriyet savcısının denetim ve gözetimi altındadır. Cumhuriyet savcılarının sık sık ve belirsiz zamanlarda ceza ve infaz kurumlarını denetleyerek, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasını sağlar. Bu denetimlerde özellikle kaçmayla ilgili önlemler üzerinde titizlikle durulur. Cumhuriyet savcısı denetimde görülen eksiklik ve aksaklıkları denetleme defterine yazar ve bunların gideril-

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısına Cevap

Sayın Sesleniş Gazetesi Yetkilileri, ben kısa bir süredir Ceyhan E Tipi Kapalı Cezaevindeyim, bir süre sonra da tahliye olacağım. 15 Temmuz 2002 tarihli gazetenizi büyük bir zevkle okudum Cumhuriyet Başsavcım İsmail IŞIK’ın mahkûm arkadaş diye kaleme aldığı yazı gerçekten bizlerin tercümanı olmuştur. Ben ve A-3 koğuşundaki bizler, cezaevinde yalnız değiliz. Devlet, kimseyi durup dururken özgürlüğünden mahrum etme-

miştir. Bizimle cezaevi savcısı, Cumhuriyet başsavcısı, cezaevi müdürü, infaz ve koruma memurları ilgileniyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir Devlet, mahkûmuna bu kadar af edici olmamıştır. Yüzde doksan arkadaşımızın evinde hiçbir zaman üç çeşit yemek çıkmamıştır, çıkmıyor da ama hâla bununla yetinmeyenler var. Devlete ne vermişiz ne istiyoruz. Evet doğrudur, belki cezaevinde herşey yolunda gitmiyor olabilir. Herşey dört dörtlük

değil, benim evimde de herşey dört dörtlük değildir. Sabah kahvaltım, öğlen ve akşam yemeğim saati saatine geliyor, çayımı, şekerimi veriyor, televizyonumuz var, radyomuz var, günlük gazetemiz var, haftalık kapalı, aylık açık görüşümüzü de yapıyoruz. Devletimiz herşeyden kısıntı yapıyor ama cezaevlerinden, mahkûmlardan kısıntı yapmıyor. Devletimizin bizi düşündüğü kadar bizler de Devletimizi düşünelim, vicdanımızla hesaplaşalım. Gerçek-

leri görelim, hayattan ders çıkaralım. İçinde bulunduğumuz cezaevi idaresine ve memurlarına saygılı olalım. Benim yattığım süre içerisinde edindiğim bilgiye ve görgüye göre bazı yasakları mahkûm arkadaşlar kendileri koydurmuşlar veya idareyi zorlamışız...

Bu nedenle bizler haklarımızı amacına uygun kullanarak Devlete yardımcı olalım. Hepinize saygılar sunarım.

Hasandede ERKİN
Ceyhan Cezaevi

Edirne F Tipi Cezaevinde Organ ve Kan Bağışı Kampanyası



Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi Sağlık Birimi, toplum sağlığı faaliyetleri kapsamında cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile cezaevi personeline yönelik "Kan ve Organ Bağışı" kampanyası düzenlemiştir.

Kampanya çerçevesinde öncelikle hükümlü ve tutuklularla bire bir görüşülerek, kan ve organ bağışı konusunda bilgilendirme yapılmış, katılımcı sayısı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda "Kan Bağışı" konusunda Edirne Kızı-

lay Kan Merkezi ile görüşülerek tarih belirlenmiştir. Organ bağışı konusunda ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili birimleri ile görüşmelerde bulunulmuş, gerekli form ve organ bağışı kartları temin edilmiştir. Temin edilen bu formlar ve kartlar odalara gidilerek hükümlü ve tutuklularla beraber doldurulmuştur.

Hükümlü ve tutukluların kan bağışı için cezaevi revirinde gerekli hazırlıklar tamamlanarak Kızılay Kan Merkezinden gelen ekiplere rahat bir çalışma ortamı yaratılmış, 9.7.2002 tarihinde hükümlü ve tutuklu ile cezaevi personelinin kan vermeleri sağlanmıştır.

Yapılan kampanya kapsamında; 45 hükümlü ve tutuklu organ bağışı, 60 hükümlü ve tutuklu da kan bağışında bulunmuşlardır. Organ bağışı kampanyasına 48, kan bağışı kampanyasına ise 66 cezaevi personeli katılmıştır.

Kampanyaya, özellikle F Tipi Kapalı Cezaevlerinde ilk defa gerçekleştirilen organ bağışı kampanyasına katılımın beklenenden fazla olması, cezaevleri ve cezaevlerindeki insanlar hakkındaki önyargıların silinmesi, hükümlü ve tutuklular ile toplum arasındaki dayanışma açısından dikkat çekicidir. Nitekim yapılan bu kampanyalar herkesin memnuniyetini kazanmıştır. Hâli hazırda Edirne ilinde ayda ortalama 1-2 kişinin organ bağışında bulunduğu ve ülkemizde yaklaşık otuz bin kişinin organ nakli ihtiyacı nedeniyle beklediği göz önünde bulundurulduğunda, yaptığımız bu çalışmalar, bizi cezaevlerimizde yapılabilecekler konusunda umutlandırmıştır.

M.Murat AKIN

Edirne F Tipi Cezaevi Tabibi

Sigaranın Zararları

Günümüzde yasal olarak üretilip satılabilen, serbestçe kullanılabilen, hastalık ve ölümlere neden olan bağımlılık yapma özelliği taşıyan tek madde sigaradır. Gelişmiş ülkelerde sigara içimi her geçen gün azalırken, özellikle kapalı yerlerde sigara içilmezken ve bu konuda yoğun kampanyalar yapılırken, maalesef geri kalmış ve gelişme yolundaki ülkelerde tütün tiryakiliği (sigara içme), korkunç şekilde artmaktadır.

Sigara dumanının zararlı etkisi yalnız sigara içenler üzerinde değil, aynı zamanda çevrelerinde bulunan ve sigara dumanlarıyla kirlenmiş bozuk havayı soluyanlar üzerinde de görülmekte, bu şekilde sigara içmeyen kişi de pasif sigara içmiş olmaktadır.

Ülkemizdeki cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile personelin de en büyük teselli buldukları ve en çok tükettikleri madde sigaradır. Maalesef toplumumuzda sigara her yerde ve her zaman içilmektedir. Sigara ikram etmek, başkasının sigarasını yakmak, bir nezaket kuralı hâline gelmiştir. Her şey kişileri sigara içmeye yöneltmektedir.

İstatistik verilerine göre sigaranın dünya genelinde bir yılda, en az 13 milyon kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin ömür boyu sakat

kalmasına sebep olduğu belirlenmiştir.

Özellikle içinde çokça sigara içilen kapalı yerler, sıkıntı, çarpıntı, baş ağrısı, bulantı gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. İçilen her sigara insan ömründen 15 dakika almakta, 6 damla nikotin bir atı 4 dakikada öldürmektedir.

Bugün Türkiye'de insanların hayatını karartan sigara illeti için devlet kuruluşları ve diğer kurumlar (medya organları, dernekler vs.) sigaranın insan sağlığına verdiği zararları anlatmak ve insanları sigaradan kurtarmak için çeşitli kampanyalar yapmaktadır. Bunların sonuncusu olan Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "4 Milyar Ödüllü Sigarayı Bırakma Kampanyası" ile insanlar sigaranın zararları konusunda uyarılmış, bu kampanyaya ülkemizde yaşayan yaklaşık yüz binden fazla sigara içen kişi sigarayı bırakarak iştirak etmiştir.

Sigara yalnız sağlığa zarar vermemekte, aynı zamanda maddî olarak da insanlara büyük bir külfet getirmektedir. İçilen her bir sigaranın, hem sağlık, hem de maddî yönden insana zarar verdiği unutulmamalıdır.

Salih GÜVEN
İnfaz ve Koruma Memuru
Bilecik
Özel Tıp Kapalı Cezaevi

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Spor ve Sosyal Faaliyet Çalışmaları



Voleybol Turnuvasında Birinci Olan Takıma Cezaevi Müdürü Tarafından Birincilik Kupası Verildi

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim çalışmaları kapsamında 24.6.2002 - 3.7.2002 tarihleri arasında koşullararası voleybol turnuvası düzenlenmiştir. Düzenlenen turnuvaya 21 odadan toplam 126 hükümlü ve tutuklu katılmış, turnuva sonunda birinci olan takıma yapılan törenle

Cezaevi Müdürü tarafından birincilik kupası verilmiştir.

Hükümlü ve tutuklular için Cezaevi Çok Amaçlı Spor Salonunda 8.7.2002 tarihinde TRT sanatçıları ile yazılı ve görsel basının katılımı sonucu konser programı düzenlenmiştir.

Düzenlenen her iki etkinliğin de hükümlü ve tutuklular tarafından memnuniyetle karşılandığı müşahade edilmiştir.